

Kerkbrief

40
DAGENTIJD



21 maart 2021

5^e zondag van de 40 dagen tijd
online viering

Aan de dienst werken mee

Voorganger:	ds. A. Kruithof (Zwolle)
Organist/ pianist:	Ingeborg van Dokkum-Prins
Ouderling van dienst:	Frits Mandersloot
Diaken:	Tonny Oplaat
Lector:	José Vijver
Geluid	Tonny in 't Hof
PowerPoint	Frits Mandersloot
Camera	André Olden
Koster	Tonnie Roeterdink



Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek



ORDE VAN DIENST

Orgelspel voor de dienst – door Ingeborg

Erbarm dich mein, o Herre Gott - J.S. Bach (1685-1750)

Welkom – door Frits

Intochtslied 286

1 Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2 Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

3 Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Bemoediging en gebed van toenadering – door Frits

O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,

O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

O: (...)

Vernieuw ons naar het beeld van Christus

**A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.**

Amen.

Lied 547

1 Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4 Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5 want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Groet:

V: De vrede van de Heer is met u.

A: Zijn vrede is ook met u.

Zeven werken van barmhartigheid

Gebed om ontferming

Lied 91b

1 Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God,
wie overnacht in de schaduw van God almachtig,
hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht zijt Gij,
mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen.

2 Hij zal u dekken, met zijn vleugels,
onder zijn wieken vindt gij uw veiligheid.

3 Bij nacht en ontij zult gij niet bang zijn,
en vrees overdag geen aanval in de rug.

4 Klamp je maar vast aan Hem, Hij zal ons redden.
Wij zullen leven tot in lengte van dagen.

5 Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God,
hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht zijt Gij,

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Jeremia 31, 31 – 34 – *door José*

Antwoordpsalm 51a

God, herschep mijn hart, herschep mijn hart,
Wees mij, God, in uw goedheid genadig,
neem in uw oneindig erbarmen
mijn overtredingen weg.

God, herschep mijn hart, herschep mijn hart,
maak het zuiver.

Zuiver mij geheel van mijn zonde,
reinig mij van wat ik misdeed.

God, herschep mijn hart, herschep mijn hart,
maak het zuiver.

Verban mij niet: ver van uw aanschijn,
noch onttrek mij uw heilige Geest.

God, herschep mijn hart, herschep mijn hart,
maak het zuiver.

Hergeef mij het geluk om uw heil,
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.

God, herschep mijn hart, herschep mijn hart,
maak het zuiver.

Tweede lezing: Johannes 12, 20 – 33 – *door José*

Uitleg

Lied *Tegen het donker* 83 (Op Een naam is onze hope)

Gevat in Gods genade
in liefde ingelijfd
zijn wij. Dat al wat ademt
dit zingend onderschrijft!
De kleinen en de groten
zijn aan elkaar verwant
als nieuwe reisgenoten
geschreven in Gods hand.

Verzegeld in Zijn vrede
voorgoed aan Hem gehecht
zijn wij. De naam van Christus
is ook op ons gelegd.

Zal alle licht versmallen
ten laatste ons omspant
– hoe diep wij mogen vallen –
de holte van Gods hand.

Gebeden

Diaconale mededeling – *door Tonny*

- **Kerk en diaconie**
- **ZWO Zuid-Afrika**

Slotlied 422

1 Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Orgelspel na de dienst – *door Ingeborg*

Inventio Es-Dur - J.S. Bach (1685-1750)

mededelingen

Bloemengroet

Mevr. Ali Esmeijer, *Alferinklaan 18*

Mevr. Sieni Baltés, *Smitsweg*

Kruiswegstaties op donderdag



Wekelijks en op het laatst dagelijks kijken we steeds eerst naar de betreffende statie en merken we dan hoe die uitnodigt tot muziek, lezing en gebed.

Kijk en luister mee via Kerkdienstgemist.nl – Bathmen om zo elke week een stap dichterbij Pasen te komen; 25/3; en in de Stille week 29/3, 30/3 en 31/3 – steeds van 19.00 tot 19.30 uur.